

hoe geef ik mijn inhoud leven

de haastig uitgetrokken tampon zwiepte ik onder
het bed *is deze van jou ...* vraagt de wolf
en houdt de roze muis bij zijn staart ik knik

ben je altijd zo passief ... vraagt hij *hoe oud ben*
je eigenlijk hij zwaait de weeë bloedzuiger voor mijn
gezicht als een pendel ik hou mijn hand op

zak weg in het verdwijnpunt de stofzuiger op de gang
jankt janis joplin naar een climax de kamer ruilt muren
de blikken zebra hort en stoot surplace gaat

af als een te strak opgewonden veer ik voeg
emotie en kruipolie toe mijmer over niets
het nieuwe leven betast ik elke avond beschaamd

dat de bloemkoolstronkjes niet willen slinken mijn blik
op oneindig langs de ijzeren regenboog die brugt tussen
groene wolken het vensterglas echoot een stappenplan

vastgeklonken met magneten aan mijn ribbenkast nog vier ons
en twee heupbotten te gaan de hond schijnt schemer in
het wolkenraam ...

de lampenkap stijf tegen zijn krabobsessie ik vang
zijn licht stort braaksel in een kom
hij verrijst en tracht het op te schrokken